

## Knollentuin

Ik ben helemaal in m'n knollentuin en niet alleen omdat de aardpels tot bijna aan het terras staan. Een met zorg en smaak ingericht huske met alle luxe die een oud-kampeerder zoals ik zich maar kan wensen. Een prima ontbijt dat de 'huisbaas' behoeftzaam op 'n groot dienblad heeft aangedragen, met lekkere yoghurt en verse broodjes. De zon die vanachter het geboomte vandaan kruipt en het terras begint te blakeren. En niet het minst belangrijk voor mijn zielerust... die heerlijke stilte! Dus de roep van een uidewaal aan de bosrand, het gekwetter van wolken huis- en boerenzwaluwen boven het veld en een onverwachte golf staartmeesjes, wel zo'n so stuks. Zelfs het eentonige geluid van 'mister Beethoven' ofte wel de geelgors verveelt niet. En wat te zeggen over die knaap van 'n buizerd op een paal verderop, met aan zijn voeten een grazende jonge reebok. Of de overwieldende zilverreiger. Enzo voorts. Dus ja, ik wel me helemaal in m'n knollentuin en wens iedereen toe dat het hen net zo vergaat op dit wonder-schone plekje!

Mona Bosschieter  
(ut Lochen)